



ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλογερόπουλος: “Οι μάσκες έπεσαν για την προσφυγή κατά του έργου της πλατείας Αγίας Λαύρας – Σκάβουν λάκκο για μας αλλά πέφτει μέσα όλη η κοινωνία”

Από το γραφείο του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου δόθηκε στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση:

“Με πολύ ενδιαφέρον και παράλληλα δικαιολογημένη αγωνία, περιμέναμε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης να ακούσουμε από τον κ. Γούτο και την παράταξη του σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα των δημοτών, αναφορικά με την περίφημη προσφυγή τους κατά της απόφασης που εισηγήθηκε η δημοτική αρχή -και που υπερψηφίστηκε από τα αρμόδια θεσμικά όργανα- σχετικά με τη συνέχιση του έργου κατασκευής της Πλατείας Αγίας Λαύρας στο Αίγιο.

Η λύση της υποκατάστασης αναδόχου, όπως όλοι πλέον γνωρίζουν, επελέγη ως η πιο συμφέρουσα και παράλληλα η πιο γρήγορη, ώστε μετά το καλοκαίρι να ήταν έτοιμο στο σύνολό του το έργο για να παραδοθεί στους δημότες. Μάλιστα, όταν στις 21 Δεκεμβρίου 2021 το θέμα αυτό συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητήσαμε εναλλακτικές προτάσεις από την αντιπολίτευση και αντί απάντησης, η εισήγησή μας πήρε “λευκή” ψήφο από την παράταξη του κ. Γούτου, ο οποίος μάλιστα δικαιολόγησε την ψήφο του ως “διευκόλυνση” για να προχωρήσουμε το έργο.

Δυστυχώς, γρήγορα απογοητευτήκαμε και μάλιστα οικτρά. Την Τετάρτη, αντί να ακούσουμε από τα μέλη της παράταξης Γούτου σοβαρά και ισχυρά επιχειρήματα για την κίνησή τους και πώς θα ωφελήσει αυτή τους δημότες, τους παρακολουθήσαμε να αναλώνονται σε ψελλίσματα, ύβρεις, απαξίωση κατά του δημάρχου και των συναδέλφων τους δημοτικών συμβούλων. Πετώντας την μπάλα στην κερκίδα, αντί να εξηγήσουν τι ακριβώς έκαναν και για ποιον λόγο,

με απaráμιλλο πολιτικό θεατρinισμό εξαπέλυσαν απρόκλητες κατηγορίες με προσωπικό χαρακτήρα, έδειξαν ειρωνεία κατά συναδέλφων τους και γενικά φάνηκαν να υποτιμούν τους δημότες που τους παρακολουθούσαν εμβρόντητοι να αδιαφορούν για την επιβίωση δεκάδων οικογενειών της πόλης. Καμία καθαρή και καμία τίμια εξήγηση για την “ταμπακέρα”. Καμία ενσυναίσθηση για το τι κακό προκαλούν με όσα κάνουν. Μόνο κακία, μικρότητα, απύθμενο μίσος και στείρα αντιπολίτευση από την οποία, όπως φαίνεται, δεν θα γλυτώσει κανένας δημότης!

Οι μάσκες πλέον έπεσαν και ενώπιον των συμπολιτών μας, αποκαλύφθηκε σε όλο της το μεγαλείο η κακόβουλη μικροπολιτική τακτική της μείζονος αντιπολίτευσης, που από το πάθος της να μην ολοκληρωθεί κανένα έργο επί θητείας μας, τυφλώνεται και σκάβει λάκκους για εμάς, στους οποίους όμως πέφτει όλη η τοπική κοινωνία. Γιατί τα έργα δεν είναι του Καλογερόπουλου. Είναι του κάθε δημότη. Δεν τους αφήνει όμως η καταστροφική τους μανία να το αντιληφθούν και να λειτουργήσουν ανάλογα.

Η διαχρονική αναποτελεσματική τους πορεία, η δικομανία τους και παράλληλα η ανατριχιαστική ικανοποίηση που νιώθουν βλέποντας τα όνειρα των συμπολιτών τους να διαλύονται, αποτελούν τελικά τον μεγαλύτερο κίνδυνο της προόδο του τόπου. Ουσιαστικά, έχουν αποφασίσει να οδηγήσουν στον γκρεμό ό,τι καλό και ωφέλιμο προσπαθούμε να θεμελιώσουμε και να ολοκληρώσουμε, εξυπηρετώντας τα ποταπά τους κίνητρα που πλέον δεν είναι κρυφά.

Αυτοί που κόπτονται για τη νομιμότητα των ενεργειών μας και την δήθεν τήρηση όλων των τυπικών διαδικασιών, αυτοί που ενοχλήθηκαν επειδή ολοκληρώσαμε εν μέσω πανδημίας τη διάνοιξη του δρόμου της Αλυκόβρυσης, είναι οι ίδιοι που επί 20 χρόνια που βρίσκονται στα πράγματα δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να φτιάξουν αυτοί το έργο. Αυτοί που μίλησαν με απύθμενο θράσος για ανύπαρκτο έργο στη διαχείριση των απορριμμάτων επί της θητείας μας, είναι οι ίδιοι που άφησαν την πόλη να βρωμάει από άκρη σε άκρη επί μήνες, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία με τις τακτικές τους και την πολιτική τους ανικανότητα.

Αντί να αφουγκραστούν τις ανάγκες της κοινωνίας που τους τοποθέτησε στον σοβαρότατο ρόλο της μείζονος αντιπολίτευσης και να εργαστούν για την πρόοδο και την εξέλιξη, μας σπρώχνουν να πέσουμε όλοι οι δημότες πάλι πίσω στη στασιμότητα, θέλουν να μας αναγκάσουν να οπισθοδρομήσουμε, έχοντας απόλυτη επίγνωση του τι πράττουν και ίσως αντλώντας μια διαστροφική “χαρά” από την ταλαιπωρία που υφίσταται ο τόπος. Τα λόγια τους, η κυνική

στάση τους, ακόμα και τα βλέμματά τους όταν άκουγαν την κραυγή αγωνίας των συμπολιτών τους “Κάντε πίσω, μην μας αποτελειώνετε” αποκάλυψαν πια τον στόχο τους. Πόσο θλιβερό!

Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει το έργο της παρ’όλα τα εμπόδια που μπαίνουν απροκάλυπτα και χωρίς καμία αιδώ από την ομάδα του κ. Γούτου, ο οποίος στηρίζει (αλλά δεν υπέγραψε ποτέ) την προσφυγή αλλά και όσα ένδικα μέσα προανήγγειλαν οι “πέντε” πως θα αξιοποιήσουν για να μπλοκάρουν το έργο και να μείνει το Αίγιο χωρίς την κεντρική του πλατεία για τουλάχιστον μια πενταετία ακόμα. Όμως, το ποτάμι πάντα βρίσκει το δρόμο προς τη θάλασσα. Το υποσχεθήκαμε στους δημότες μας και θα το κάνουμε, αναζητώντας -αν χρειαστεί- άλλη λύση. Η λύση αυτή θα κοστίσει πολύ χρόνο και πολύ χρήμα στους δημότες, όμως ξεκάθαρα δεν είναι δικό μας το φταιξιμο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν. Σε κάποιους δυστυχώς, θα μείνει η κακία και η πολιτική σκοπιμότητα, για χάρη της οποίας κάνουν κακό στον τόπο που τους ανάθρεψε και τους τίμησε.”